

tweeblank



Mededelingenblad voor de Hervormde Gemeente
Noordwolde/Zuidwolde



50^e Jaargang nr. 3

APRIL 2023

DIENSTEN APRIL 2023

02 april	NOORDWOLDE	10.00 uur	PALMZONDAG Voorganger: da. W. Spoelstra Postmus Collecte Diaconie: PaasChallenge Collecte Kerk: Instandhouden Erediensten
06 april 	Noordwolde	19.30 uur	WITTE DONDERDAG Dienst van Schrift en Tafel m.m.v. de Cantorij o.l.v. Helmer Roelofs Voorganger: ds. Jaap Goorhuis Collecte Diaconie: Voedselbank Het Hogeland Collecte Kerk: Instandhouden Erediensten
07 april	Noordwolde	19.30 uur	GOEDE VRIJDAG Vorbereid door leden van de Werkgroep Liturgie en da. Gonny de Boer, m.m.v. een Kwartet
08 april			GEEN PAASWAKE
09 april	Noordwolde	09.00 uur 10.00 uur	PAASONTBIJT Voorganger: da. Gonny de Boer Collecte Diaconie: Werelddiaconaat - Moldavië Collecte Kerk: Instandhouden Erediensten
16 april	Noordwolde	10.00 uur	Voorganger: pastor Eppo Vroom Collecte Diaconie: Plaatselijke Diaconie Collecte Kerk: Instandhouden Erediensten
23 april	Noordwolde	10.00 uur	Voorganger: da. Gonny de Boer Collecte Diaconie: Exodus Groningen Collecte Kerk: Instandhouden Erediensten <i>Na afloop samen koffie/thee</i>
30 april	Noordwolde	10.00 uur	Voorganger: dr. Simon Bijl Collecte Diaconie: INLIA Collecte Kerk: Behoud Kerk & Orgel Noordwolde

Voorganger Da. Gonny de Boer Hendrik Westerstraat 15 9791 CS Ten Boer	<i>Maandag vrij behalve in noodgevallen</i> Tel.: 050 85 39 236 e-mail: he.deboer@yahoo.com
College Kerkrentmeesters p/a Domien Kruijer Boterdiep WZ 61 9785 AM Zuidwolde	Tel.: 301 2441 Bank: IBAN NL44RABO 0373 7261 98
College Diaconie p/a Jan de Gries De Eiken 2 9781 MD Bedum	Tel.: 301 3948 Bank: IBAN NL13RABO 0320 7062 65
Kosters <i>Zuidwolde:</i> Dirk Uildersma Boterdiep WZ 26 9785 AK Zuidwolde Tel.: 301 5398	<i>Noordwolde:</i> Hilbrand Meijer Nieuwstraat 8 Noordwolde Tel.: 06 3966 8860
Tweeklank Kopij graag inleveren voor de 20 ^e van de maand: Margreeth van der Zee Stationsstraat 47 9771 AD Sauwerd e-mail: margreeth.zee@xs4all.nl	<i>Redactie:</i> Kitty Hage en Margreeth van der Zee
Website nederlandsehervormdekerknoordwoldezuidwolde.nl	Siena Oosterbeek sienaoosterbeek@hotmail.com

Wet op de Privacy

Wilt u niet met naam, toenaam en foto vermeld worden in ons kerkblad en dus ook niet op de website van onze Gemeente, ons vriendelijke verzoek om dat te melden bij de redactie van Tweeklank, zie hierboven, dan kunnen we daar rekening mee houden.

Protestantse Gemeente De Verbinding Zuidwolde

Kopij voor hun 2-maandelijkse kerkblad De Verbinding: per e-mail voorlopig nog dichterbijzuidwolde@gmail.com.

Voor de actuele diensten zie hun nieuwe website: deverbindingzuidwolde.nl

Dorpshuiskamer Zuidwolde 'VoorElkaar'

De Dorpshuiskamer is open op de 1^e en 3^e vrijdagmiddag van de maand als de VoorElkaar-vlag uithangt.

Heeft u hulp nodig? Wij zijn te bereiken via: e-mail: VoorElkaar@pbzuidwolde.nl of www.facebook.com/burenhulpzuidwolde of telefoonnummer: 06-81 95 76 47



EETpunt

Maaltijd voor senioren: Iedere 1e donderdag van de maand.

Inlichtingen/Opgave: Wim Havinga tel. 050 3015649 of havingawim@gmail.com

APRIL 2023

2-KLANK CONTACT



EEN NIEUWE LENTE, EEN NIEUW PASEN

VOORJAAR

Het licht vlaagt over 't land in stoten,
wekkend het kort en straf geflonker
der blauwe wind-gefronsde sloten;
het gras gloeit op, dooft uit, is donker.

Twee lammeren naast een stijf grauw schaap
staan wit, bedrukt van jeugd in 't gras...

Ik had vergeten hoe het was
en dat de lente niet stil bloeien,
zacht dromen is, maar hevig groeien,
schoon en hartstochtelijk beginnen,
opspringen uit een diepe slaap,
wegdansen zonder te bezinnen.

- *M. Vasalis*



Lente is iets om je over te verbazen. Natuurlijk, we maken het ieder jaar weer mee, dat de bomen uitbotten, de eerste sneeuwkllokjes hun hoofdjes boven de grond steken. Dat de tuin langzaam groen en geel en wit en paars verkleurt. En toch kun je bij het begin van een nieuwe lente met een schok tot de ontdekking komen dat je was vergeten hoe het was, het vorige jaar, en de jaren daarvoor. Je was vergeten hoe koud de lente kon zijn, hoe winderig en grijs. Hoe de schapen er verkleumd bij konden staan. Je was vergeten hoe plotseling het licht de grauwheid kon doorbreken, hoe de groene sprietjes bijna met centimeters tegelijk uit de grond konden schieten. Hoe er ineens bloemen stonden die je gisteren nog niet had gezien. De lente, zo laat Vasalis ons zien,

is niet langzaam en voorzichtig, ze komt niet zachtjes en op kousenvoeten het jaar binnen. De lente schokt en beeft, ze springt en ze stampt. Ze is niet lieflijk maar hartstochtelijk, niet stilletjes maar vol muziek en ruis en wind. Ze breekt de aarde open...

Pasen is iets om je over te verbazen. Natuurlijk, ieder jaar is het opnieuw Pasen, we gaan weer naar de kerk, we zingen de bekende liederen en horen het paasverhaal. We eten ons paasontbijt en versieren de eieren. En toch... je zou het bijna vergeten hoe het was, die allereerste paasdag. Hoe ze schrokken, die eerste getuigen van het lege graf. Hoe Maria, Petrus en de anderen geschokt en bevend balanceerden op het randje van geloof en ongeloof. Kan dit, mag dit, is dit te geloven? Je zou het bijna vergeten hoe nieuw het was, dit Pasen. Pasen is het feest van de schrik: de schrik van Maria over het open graf en over de tuinman die geen tuinman is, de schrik van Petrus over de windselen zonder dode, de schrik van soldaten die engelen zien. Pasen is niet het langzame toegroeien naar nieuw leven, het wil ons niet vertellen dat de wereld heel voorzichtig steeds een beetje beter wordt, voetje voor voetje op weg naar het paradijs. Pasen is een schokkend teken van nieuw leven, middenin deze ruige en harde en kille wereld, die eerder op een oude rommelzolder lijkt dan op een paradijs. Pasen is grote schoonmaak, de bezem erdoor: door al dat oude zeer, al die stoffige schuld van vroeger, al die vastgeroeste oordelen en vooroordelen van mensen over elkaar. Pasen breekt ons mensen open...

da. Gonny de Boer

Terugblik op de vespers

Eigenlijk vond ik het best spannend: met twee liturgiecommissies om tafel gaan zitten om de vespers voor de veertigdagentijd voor te bereiden. Twee gemeentes met hun eigen tradities en goede gewoontes bij elkaar brengen, om er samen iets van te maken. Gelukkig bleek het al snel te klikken en lagen we aardig op een lijn.

Toen vervolgens bleek dat de Kloosterkerk van Ten Boer voor een aantal weken dicht moest, was de keuze snel gemaakt: we gingen de vespers ook samen vieren, in de Sebastianuskerk. Voor een aantal mensen uit Ten Boer was het een eerste kennismaking met deze prachtige kerk en ik heb veel positieve geluiden gehoord. Ik ben er blij mee dat het op deze manier gelopen is, en dat we de veertigdagentijd samen hebben kunnen doorbrengen. Met dank aan alle muzikanten en liturgen van beide gemeentes, die er samen een mooi geheel van hebben gemaakt!

Stille Week

De veertigdagentijd nadert haar einde: we leven toe naar het grote feest van Pasen. Met Palmпасen, op 2 april dit jaar, begint de Stille Week. Op de Witte Donderdag zal ds. Jaap Goorhuis voorgaan, muzikaal bijgestaan door de cantorij. In deze dienst vieren we het heilig Avondmaal.

Op Goede Vrijdag zal ik de dienst leiden. We volgen in deze dienst de kruisweg, zoals die verbeeld is door Ruud Bartlema (1944), emeritus-predikant en schilder.

De kruisweg is een weergave van de lijdensweg van Jezus Christus, zoals beschreven staat in de evangeliën. In de eerste eeuwen van onze jaartelling gingen veel pelgrims op weg naar Jeruzalem, om de weg te gaan die Jezus op zijn laatste levensdag heeft afgelegd. Het maken van een bedevaart naar Jeruzalem was echter alleen voor een beperkt aantal mensen mogelijk.



Gaandeweg groeide daardoor het gebruik om de lijdensweg van Jezus in de eigen omgeving af te beelden. Bij kloosters en in kerken werden kruiswegen afgebeeld in de vorm van beeldengroepen, fresco's of schilderijen.

Zo kon men, door stil te staan bij elk van de afbeeldingen (statie), de lijdensweg van Jezus volgen.

Een klassieke kruisweg kent veertien staties. In de loop van de tijd hebben veel kunstenaars de kruisweg uitgebeeld en zijn er teksten en liederen gemaakt met persoonlijke overwegingen. Zo wordt het lijden van Jezus verbonden met het lijden van mensen in onze tijd. Ontelbaar veel gelovigen hebben in de loop der eeuwen troost gevonden door te bidden of mediteren bij de kruisweg. In het volgen van de kruisweg wordt het eigen lijden in perspectief geplaatst, om zo het persoonlijke leed aan te kunnen en met Christus te dragen, het geloof te verdiepen in het leven van alledag. Deze vorm van devotie kan ons geloof verdiepen, rust en vrede geven en zo vruchtbaar worden voor

ons leven van alledag.

Ruud Bartlema maakte zijn 'Moderne Kruisweg': in totaal zeven afbeeldingen, die beschouwd kunnen worden als zeven stappen op de weg van Jezus naar Pasen. De afbeeldingen zijn opgenomen in het liturgieboekje. We nemen de tijd om ze een voor een te beschouwen, en lezen daarnaast gedeelten uit het lijdensevangelie naar Matteüs.

Anders dan andere jaren, vieren we dit jaar geen Paaswake op de avond van Stille Zaterdag, maar alleen een Paasmorgendienst. We brengen daarom de nieuwe Paaskaars binnen op de Paasmorgen.

Voorafgaand aan de Paasmorgendienst zal er een **paasontbijt** worden gehouden: om **09.00 uur** bent u **welkom** in de Sebastianuskerk.

Om **10.00 uur** beginnen we met de **Paasdienst**.





*Moge dit paasfeest
onze levens vernieuwen, verrijken en verdiepen.*

*Moge dit paasfeest
ons vertrouwen in de toekomst doen groeien.*

*Moge dit paasfeest
het nieuwe leven in ons wakker roepen.*

da. Gonny de Boer

BLOEMEN

05 maart – Anneke Paans, Bedum

12 maart – Griet Sprenger, Noordwolde

19 maart – Janny Dijkstra, Beijum

26 maart – Familie Maring, Bedum



PALMPASEN

We kunnen het ons bijna niet meer voorstellen, maar op een tijd had de Hervormde Gemeente Noord- en Zuidwolde een heuse Zondagschool. Met name Ellen Miske was actief betrokken bij het reilen en zeilen van onze 'Kinderkerk'.

Als het Palmzondag was droegen de kinderen hun zelfgemaakte Palmpasenstokken de kerk in en vertelden daarover.

De stokken hebben de vorm van een kruis en zijn versierd met groene takjes (meestal van de buxus) en met eitjes en andere lekkernijen.

Boven op het kruis een broodje in de vorm van een haantje.

De groene takjes verwijzen naar de intocht van Jezus in Jeruzalem, de mensen zwaaiden met palmtakken.

Het broodje verwijst naar Witte Donderdag, het laatste Avondmaal, maar ook naar de haan die 3x kraaide.

Het kruis verwijst naar het lijden en sterven van Jezus op Goede Vrijdag.

De eitjes verwijzen naar een nieuw begin van leven ...





LITHO

De litho hangt ... een mooie plek voor een mooie prent en mooi ingelijst dankzij Job de Heer: welverdiend!

Nu nog een antwoord op de vraag wie deze litho - misschien zo rond 1968 - heeft gemaakt.

Als hoofdredacteur van de Groninger Kerkbode, zorgde Reinder Tuitman voor een oproep in Zijn Kerkblad ... zijn laatste actie, want na 20 jaar vele kerken bezingen, op 'fietsen zonder meewind' samen met zijn Hilly er naar toe, fototoestel mee, zorgvuldig aantekeningen maken ... het was genoeg geweest, tijd om het stokje door te geven.

DIACONIE

TOELICHTING COLLECTES

**Zondag 2 april 10.00 uur Noordwolde
da. W. Spoelstra-Postmus, Spijk - PALMZONDAG**

Collecte: Kinderen en jongeren - PaasChallenge: terug in de tijd van de Bijbel

Maar liefst zesduizend jongeren tussen de 10 en 17 jaar doen elk jaar in de week voor Pasen mee met de PaasChallenge. Met dit spel, dat gemaakt is door de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk, leven de jongeren zich in in de karakters uit het paasverhaal.

Door middel van allerlei opdrachten ontdekken ze de betekenis van Jezus' dood en opstanding en denken ze na over het einde van kwaad en duisternis. De PaasChallenge is leerzaam en verbindend. Geef in de collecte voor het jeugdwerk van de Protestantse Kerk. Met de opbrengst ondersteunt de Protestantse Kerk het kerkelijk jeugdwerk in het hele land. Doet u mee? Van harte aanbevolen!



**WITTE DONDERDAG 6 april Noordwolde 19.30 uur ds. J. Goorhuis, Smalle Ee
Dienst van Schrift en Tafel**

Collecte: Voedselbank De Voedselbank wil een bijdrage leveren aan de vermindering van (verborgen) armoede en voedselverspilling. De organisatie wordt gedragen door vrijwilligers.

De distributiecentra hebben als doelstelling het ondersteunen van de besturen van de lokale voedselbanken bij het werven en inzamelen van ter beschikking gestelde levensmiddelen, schoonmaakproducten, verzorgingsproducten en kleding, alsmede het coördineren van de distributie van deze artikelen.

GOEDE VRIJDAG 7 april Noordwolde 19.30 uur da. Gonny de Boer m.m.v. een kwartet

STILLE ZATERDAG 8 april GEEN DIENST

Zondag 9 april Noordwolde 09.00 uur – PAASONTBIJT / 10.00 uur da. Gonny de Boer - PAASVIERING

Collecte: Kerk in Actie Werelddiaconaat - Kerk helpt kwetsbare mensen in Moldavië

Vanwege de grote armoede in Moldavië werken veel inwoners in het buitenland. Kinderen en ouderen blijven vaak alleen achter. Kerken willen er voor deze kinderen en ouderen zijn, maar hebben weinig geld en weinig actieve kerkleden. Via partnerorganisaties ondersteunt Kerk in Actie kerkelijke gemeenten met training, advies en financiën bij het opzetten van lokale diaconale initiatieven.



In vijf dorpen in de regio Edinet worden kinderen en jongeren getraind om steun te geven en op te komen voor eenzame en zieke ouderen in hun dorp. Dat heeft een hele positieve uitwerking op zowel de jongeren als de ouderen. De jongeren zien wat ze kunnen betekenen voor anderen en krijgen hierdoor meer gevoel van eigenwaarde. Ze krijgen een training en een deel van hen doet mee aan de summerschool. De ouderen krijgen ondersteuning en zijn blij met de aandacht en hulp die er is. Tegelijkertijd bieden ze jongeren, die opgroeien zonder ouders, een plek waar ze met hun verhaal terecht kunnen.

Geef in de collecte en geef ouderen en jongeren in Moldavië via Kerk in Actie de zorg en aandacht die niemand anders hen kan geven. Van harte aanbevolen.

Zondag 16 april Noordwolde 10.00 uur pastor Eppo Vroom, Veendam

Collecte: Plaatselijke Diaconie

Er wordt veelvuldig een beroep gedaan op de plaatselijke diaconie door diaconale doelen dichtbij in Groningen.

Zondag 23 april Noordwolde 10.00 uur da. Gonny de Boer

Collecte: Exodus Noord Nederland



Exodus biedt opvang en begeleiding aan (ex-)gedetineerden en hun familieleden. Dit gebeurt door middel van een integraal begeleidingsprogramma waarin veel nadruk wordt gelegd op het bieden van structuur en duidelijkheid. De vier sleutels van het integrale begeleidingsconcept zijn wonen, werken, relaties en zingeving. Het programma begeleidt de deelnemers naar een zelfstandige plek in de samenleving en beoogt terugval in crimineel gedrag te voorkomen. Daarnaast faciliteert de -Sector Vrijwilligers en Kerkzaken- de groepen vrijwilligers en betreft zij de kerken in pastoraat en diaconaat bij de nazorg aan ex-gedetineerden.

Zie verder www.exodus.nl

Zondag 30 april Noordwolde 10.00 uur dr. S.W. Bijl, Groningen

Collecte: INLIA

Sinds de Tweede Wereldoorlog waren er nog nooit zoveel mensen op de vlucht als nu.

Werken met asielzoekers die in de knel zitten. Soms door eigen onmacht of eigen keuze en soms door de onwelwillendheid, tegenwerking of vervolging van andere partijen, bijvoorbeeld door het

STICHTING
INLIA
Foundation

land van herkomst.

We werken aan een toekomstperspectief waarmee mensen een veilig bestaan kunnen hebben. Dat kan in het land van herkomst, een derde land of in Nederland zijn. We dragen zorg voor veel dakloze vreemdelingen door ze zelf op te vangen of ondersteunen opvangvoorzieningen en gemeenten elders daarbij. We werken ook experimenteel aan nieuwe manieren van deelname aan de samenleving van nieuwkomers en staan verder waar nodig en mogelijk asielzoekers, kerken, maatschappelijke organisaties en gemeenten bij om problemen in het hele veld van toelating en/of terugkeer het hoofd te bieden.

Missie: INLIA bevordert rechtvaardigheid in de samenleving door zich - uit naam van en/of samen met lokale gemeenschappen - in te zetten voor asielzoekers en vluchtelingen in nood.

Opbrengsten collectes:

5 februari	Werelddiaconaat Pakistan	46 euro
12 -	Noodhulp Ethiopië	58,50
19 -	Plaatselijke Diaconie	45
26 -	Zending Zambia	56

Giften via de bank: 60, 10, 2.50, 20, 50 euro. Voor de Voedselbank: 30 euro.

Hartelijk dank!



Voedselbank: denkt u ook aan onze permanente actie voor de voedselbank?

De armoede in Nederland neemt toe. Het aantal mensen die tijdelijk of langdurig in armoede leeft groeit. Het beroep dat op de Voedselbank wordt gedaan wordt groter.

In Nederland hebben een miljoen mensen te maken met armoede. Door de hoge inflatie hebben steeds meer gezinnen moeite om rond te komen. Kinderen komen met honger op school en ervaren zoveel stress dat ze minder goed presteren.

Op dit moment heeft de **voedselbank** vooral behoefte aan de volgende producten:

Aardappelpuree, bakboter (pakjes of vloeibaar), koffiemelk, margarine (kuipjes houdbaar), thee, pasta (diverse soorten), pastasaus, suiker, soep (zak, blikjes, pakjes), rode bietjes (vacuüm verpakt), zuurkool; En verder: afwasmiddel, wc-reiniger, wasmiddel en toiletpapier.

Of doneer DE-spaarzegels voor koffie & thee.

U kunt de **Stichting Voedselbank Het Hogeland** ook helpen met een donatie van deze Douwe Egberts-spaarzegels. Voor iedere 600 punten krijgt de Voedselbank namelijk een pak koffie (250 gram) van Douwe Egberts.

In 2022 hebben we maar liefst ruim 1.3 miljoen (!!) punten ingezameld. Omgerekend zijn dat 2166 pakken koffie – dat is (net) genoeg voor 1 jaar.

Jan de Gries, De Eiken 2, Bedum

tel.: 050 301 3948

jandegries@hotmail.com

Gerard de Bruijn, Willemsstreek 2, Noordwolde

tel.: 050 301 2420

g-de-bruijn@planet.nl

"AAN TAFEL"-ACTIVITEITEN in de Kloosterkerk van Ten Boer



Gemeenteleden van de Hervormde Gemeente Noord- en Zuidwolde zijn ook van harte uitgenodigd om bij een van de activiteiten in Ten Boer aan te schuiven.

En ook wie geen lid is van een gemeente, maar wel belangstelling heeft voor een activiteit.

VAN HARTE WELKOM!

Heeft u vragen over een van deze 'AAN TAFEL'-activiteiten van de Kloostergemeente? Bel gerust met da. Gonny de Boer. Haar telefoonnummer staat op pagina 2 van deze Tweeklank.

Zaterdag 1 april	Pelgrimeren	09.00 uur	H. Westerplein, Ten Boer
14 – 16 april	KLOOSTERWEEKEND		LIOBA-klooster, Egmond-Binnen
Woensdag 19 april	Filmavond	19.30 uur	Trefpunt, Thesinge
Donderdag 20 april	Eet mee in de Kloosterstee	18.00 uur	Kloosterstee, Ten Boer
Vrijdag 21 april	Middaggebed	12.00 uur	Kloosterkerk, Ten Boer

INGEZONDEN DOOR INLIA

Jeugdig slachtoffer van IS-bomaanslag zoekt veiligheid

Kirkuk, 2015. Het laatste wat hij zich herinnert is de klap. De 15-jarige Rebin en een vriend worden getroffen door een bomaanslag. De vriend verliest zijn rechterkaak, een deel van zijn gezicht, een hand en zijn linkerbeen. Rebin is zwaargewond aan zijn buik en rechterbeen, heeft scherven in zijn hele lijf. Hij zal nooit meer helemaal goed lopen.



Na 8 maanden mag hij uit het ziekenhuis, maar dan is hij nog niet hersteld.

Het is de eerste explosie die hem treft - niet de eerste die hij ooit meemaakte, en ook niet de laatste.

"Ik heb veel ontploffingen gezien, veel doden."

Rebin is Kakai. Een minderheidsgroep met een afwijkend geloof. Hij groeit op in het dorpje Arab Koy in Centraal-Irak.

In 2014 valt IS het dorp aan. Het gezin weet op tijd weg te vluchten naar Kirkuk. Maar ook daar wordt vader bedreigd omdat hij Kakai is. Hij sluit zich aan bij de Koerden die vechten tegen IS. Zo wordt het gezin opnieuw doelwit van IS. Ook na de bomaanslag op Rebin gaan de dreigementen door. Die heeft dan nog hard medische zorg nodig, waarvoor er thuis geen geld is. Hij besluit te vluchten.

De pijn in buik en been blijft hels. Maar de jongen zet door en weet Griekenland te bereiken. Daar wordt hij als minderjarige door de VN geselecteerd voor Nederland. Rebin is 17 jaar als hij hier arriveert. Als alleenstaande minderjarige asielzoeker krijgt hij een vergunning voor één jaar. Daarna moet hij opnieuw asiel aanvragen.

Maar: de IND gelooft niet dat hij is getogen in Centraal-Irak, want hij is geboren in Arbil – in het relatief veilige Noord-Irak. Maar hij is toch echt opgegroeid in Arab Koy. En hij is ook echt Kakai, een groep mensen die vanwege hun niet-islamitische geloof wordt vervolgd en groot gevaar loopt. Omdat de IND zijn herkomst niet gelooft, geloven ze de problemen vanwege zijn geloof ook niet. Hij vecht het negatieve besluit op z'n asielverzoek aan, tot aan de Raad van State, maar krijgt nul op het rekest.

In de eerste jaren hier slaapt hij slecht, herbeleeft hij de ontploffingen, ziet z'n gewonde vriend, de doden. De gespecialiseerde hulpverleners van traumacentrum De Evenaar in Beilen helpen hem er bovenop.

Ondertussen heeft hij bewijzen verzameld die zijn identiteit aantonen en zijn verhaal onderbouwen. Zijn doop als Kakai, bijvoorbeeld en de school waar hij naartoe ging. Zijn advocaat werkt nu aan een herhaalde asielaanvraag.

Hij zit in de opvang van INLIA in Emmen. Voor het bezoek heeft hij koffie gehaald en gebakjes. De woning is kraakhelder en opgeruimd. Rebin ook. Hij blijft positief. Hoe houdt hij dat vol? "Er zijn hier goede mensen. Ik heb onderdak. En ik heb mijn pleeggezin."

Dat is een Syrisch gezin met vier kinderen, dat hij in het vluchtelingenkamp in Griekenland heeft ontmoet. Zij ontfermden zich over Rebin en kwamen ook naar Nederland. Tot Rebin's grote geluk wonen ze in Emmer-Compasuum. Hij is er heel vaak. Daar vindt hij geborgenheid.

Nu nog de veiligheid van een verblijfsvergunning.

INGEZONDEN door PKN-Ezinge, ds. Aart van Lunteren

'VERTEL WAT JE ZIET' – kerken, Israël en de Palestijnen

Wie kent niet de spagaat van enerzijds je afkeer van antisemitisme (lees bijvoorbeeld de prachtige biografie over ETTY HILLESUM van Judith Koelemeijer en je ervaart weer de verbijstering over de Jodenvervolging) en anderzijds je afkeer van de politiek van de staat Israël jegens de Palestijnen?

De actualiteit van Israël is: het recente aantreden van een nieuwe regering, die een aantal zeer omstreden ministers bevat, en die de politieke macht boven het recht wil plaatsen en zo een einde dreigt te maken aan de toch al twijfelachtige democratie van de staat Israël.

Wie zich kritisch over die politiek uitlaat, wordt al gauw van antisemitisme beschuldigd...

"Israël en de Palestijnen" ligt gevoelig in de kerk. Maar dat kan toch geen reden zijn om weg te kijken van nu al decennia durend Israëliësch onrecht en daar geen aandacht aan te besteden?

Ds. Liesbeth Burger, PKN- emeritus-predikant te Lochem, was recent enkele maanden in Israël en de door Israël bezette gebieden. Dit in het kader van EAPPI, het Oecumenisch Begeleidingsprogramma

in Palestina en Israël, dat uitgaat van de Wereldraad van Kerken ...

Over EAPPI: *'Het Oecumenische Begeleidingsprogramma in Palestina en Israël (EAPPI) garandeert de beschermende aanwezigheid van internationale waarnemers in fragiele gemeenschappen op de Westelijke Jordaanoever, inclusief Oost-Jeruzalem.*

Het monitoren van ontwikkelingen in de bezette gebieden en het rapporteren van mensenrechtenschendingen zorgt voor extra bescherming.

De belangrijkste principes van het programma zijn: geweldloosheid, monitoren van mensenrechtenschendingen, beschermende aanwezigheid, steunen van lokale vredes- en mensenrechtengroepen, lobbyen en principiële onpartijdigheid.'

Ds. Liesbeth Burger was daar als één van die waarnemers.

Op **woensdagavond 16 mei 2023** komt zij in **de PKN-kerk van Ezinge** aan de Torenstraat haar verhaal vertellen, vertellen wat zij heeft gezien..

De avond begint om **20.00 uur** (inloop vanaf 19.30 uur).

Wij nodigen kerkenraden en leden van ons omringende gemeenten en ook ieder ander die geïnteresseerd is, uit om deze avond bij te wonen.

Het zou fijn zijn als u tevoren opgeeft of u komt.

Stuur een mailtje naar ds. Aart van Lunteren (emerituspredikant en lid van de Werkgroep Vorming & Toerusting te Ezinge): a.van.lunteren@solcon.nl

Wij hopen als **bijzondere gast** op die avond **oud-diplomaat Eric Ader** in ons midden te hebben.

Waarom hij?

U kent wellicht het boek dat zijn moeder enkele jaren na de oorlog schreef: *'Een Groninger pastorie in de storm'*. Daarin beschrijft domineesvrouw Johanna Ader-Appels hoe zij en haar man in Nieuw-Beerta joodse onderduikers verborgen en hoe haar man opgepakt en gefusilleerd werd.



Herinneringscentrum Yad Vashem in Jeruzalem schat dat ds. Ader met zijn grootschalig verzetswerk twee tot driehonderd joodse Nederlanders het leven redde. Ruim zeventig jaar later schreef haar zoon Erik het boek *'Oorlogen & oceanen'*, dat zowel een familiegeschiedenis als een autobiografie is.

Erik werkte decennia als diplomaat, onder meer in het Midden-Oosten, waar zijn kijk op de politiek van de staat Israël een kritische werd.

Zie een interview met Erik uit 2021:

<https://www.perspectief.nu/k/nl/n35688/news/view/1374281/1276125/israel-palestina-waar-staan-we-interview-met-oud-diplomaat-erik-ader.html>

Noot van de redactie:

Het herinneringscentrum is in 1953 opgericht door de Israëlische regering met als missie om de slachtoffers van de Holocaust te herdenken, documentatie over hun lot te verzamelen, om de Holocaust te onderzoeken en om over dit deel van de geschiedenis te onderwijzen.

“En aan hen zal ik in mijn huis en binnen mijn muren een gedenkteken en een naam geven (een ‘yad vashem’) ... die niet verbroken zullen worden (Jesaja 56:5)”.