

# tweeblank



Mededelingenblad voor de Hervormde Gemeente  
Noordwolde/Zuidwolde

Protestantse Kerk



50<sup>e</sup> Jaargang nr. 6

JULI & AUGUSTUS 2023



## DIENSTEN JULI & AUGUSTUS 2023

02 juli	ZUIDWOLDE	10.00 uur	Voorganger: ds. Reinier Tuitman Collecte Diaconie: Werelddiaconaat - Indonesië Collecte Kerk: Instandhouden Erediensten
09 juli	Noordwolde	10.00 uur	Voorganger: pastor Eppo Vroom Collecte Diaconie: SchuldHulpMaatje Collecte Kerk: Instandhouden Erediensten
16 juli	Noordwolde	10.00 uur	Voorganger ds. Jaap Goorhuis Collecte Diaconie: Plaatselijke Diaconie Collecte Kerk: Instandhouden Erediensten
23 juli	Noordwolde	10.00 uur	Voorganger: da. Gonny de Boer Collecte Diaconie: Open Hof Groningen Collecte Kerk: Instandhouden Erediensten <i>Na afloop gezamenlijk koffie/thee</i>
30 juli	Noordwolde	10.00 uur	Voorganger: ds. Atze Landman Collecte Diaconie: Zending - Ghana Collecte Kerk: Behoud Kerk & Orgel Noordwolde
<b>06 augustus</b>			<b>GEEN DIENST</b>
<b>13 augustus</b>			<b>GEEN DIENST</b>
<b>20 augustus</b>			<b>GEEN DIENST</b>
27 augustus 	Noordwolde	10.00 uur	<b>DIENST van SCHRIFT en TAFEL</b> Voorganger: da. Gonny de Boer Collecte Diaconie: Voedselbank Collecte Kerk: Behoud Kerk & Orgel Noordwolde <i>Na afloop gezamenlijk koffie/thee</i>

<b>Voorganger</b> Da. Gonny de Boer Hendrik Westerstraat 15 9791 CS Ten Boer	<i>Maandag vrij  behalve in noodgevallen</i>  Tel.: 050 85 39 236 e-mail: he.deboer@yahoo.com
<b>College Kerkrentmeesters</b> p/a Domien Kruiper Boterdiep WZ 61 9785 AM Zuidwolde	Tel.: 301 2441  Bank: IBAN NL44RABO 0373 7261 98
<b>College Diaconie</b> p/a Jan de Gries De Eiken 2 9781 MD Bedum	Tel.: 301 3948  Bank: IBAN NL13RABO 0320 7062 65
<b>Kosters</b> <i>Zuidwolde:</i> Dirk Uildersma Boterdiep WZ 26 9785 AK Zuidwolde Tel.: 301 5398	<i>Noordwolde:</i> Hilbrand Meijer Nieuwstraat 8 Noordwolde Tel.: 06 3966 8860
<b>Tweeklank</b> Kopij graag inleveren voor de 20 <sup>e</sup> van de maand: Margreeth van der Zee Stationsstraat 47 9771 AD Sauwerd e-mail: margreeth.zee@xs4all.nl	<i>Redactie:</i> Kitty Hage en Margreeth van der Zee
<b>Website</b> nederlandsehervormdekerknoordwoldezuidwolde.nl	Siena Oosterbeek sienaosterbeek@hotmail.com

### **Wet op de Privacy**

*Wilt u niet met naam, toenaam en foto vermeld worden in ons kerkblad en dus ook niet op de website van onze Gemeente, ons vriendelijke verzoek om dat te melden bij de redactie van Tweeklank, zie hierboven, dan kunnen we daar rekening mee houden.*

### **Protestantse Gemeente De Verbinding Zuidwolde**

Kopij voor hun 2-maandelijkse kerkblad De Verbinding: per e-mail voorlopig nog [dichterbijzuidwolde@gmail.com](mailto:dichterbijzuidwolde@gmail.com).

Voor de actuele diensten zie hun nieuwe website: [pgddeverbindingzuidwolde.nl](http://pgddeverbindingzuidwolde.nl)

### **Dorpshuiskamer Zuidwolde 'VoorElkaar'**

De Dorpshuiskamer is **gesloten** tijdens de zomermaanden **JULI en AUGUSTUS**.

**EETpunt - JULI en AUGUSTUS gesloten**





## **Zomergedachten**

*“Liggen jullie nog wel eens gewoon op je rug in het gras?”*

Op een vergadering van predikanten liet iemand deze vraag plotseling in ons midden vallen. Het was de laatste vergadering van het seizoen, de zomer zat al in ons hoofd, maar natuurlijk waren we ook met heel serieuze zaken bezig. Er klonk eerst wat gegrinnik naar aanleiding van de vraag, daarna zei een paar mensen aarzelend ‘ja’.



De vraag is me altijd bijgebleven, en van tijd tot tijd stel ik hem weer eens aan mezelf. Lig ik nog wel eens gewoon in het gras? Of heb ik het daar te druk voor: met werken en regelen, met poetsen en boenen en boodschappen doen, met het bijhouden van sociale contacten en het volgen van de actualiteit... Is er nog tijd om na te denken, om te mijmeren over de dingen, om stil te staan en een beetje afstand te nemen? Is er nog tijd

om gewoon maar te zijn? Het is voor mij een soort gewetensvraag geworden. Een vraag die haaks staat op alle ‘drukdoenerij’. Want wees eens eerlijk: hebben we het altijd zo druk, als we zeggen dat we het hebben? Of zeggen we het stiekem ook wel eens, omdat het wel chique staat om het druk te hebben? Stel je voor dat je het niet ‘druk’ hebt... stel je dan eigenlijk wel iets voor?

In Psalm 127 wordt al onze menselijke drukte gerelativeerd. ‘Hij geeft het zijn beminden in de slaap’ (oude vertaling) vind ik de mooiste zin uit deze psalm. Huub Oosterhuis dichtte er een prachtig lied over: ‘De Heer heeft mij gezien en onverwacht’. Voor mij betekent ‘Hij geeft het zijn beminden in de slaap’ vooral dit: niet alles is van jou en van jouw harde werken afhankelijk. Er zijn dingen die je toevallen, of niet.

Ook al zeggen we tegenwoordig hardop dat we niet langer geloven in een maakbare wereld – en daarmee bedoelen we dan dat politieke programma’s onze samenleving niet wezenlijk kunnen veranderen, en onze problemen niet definitief kunnen oplossen – toch heb ik vaak de indruk dat we er stiekem voor onszelf nog wel degelijk in geloven dat het leven maakbaar is en dat we ons eigen geluk kunnen maken. Op alle mogelijke manieren proberen we voortdurend het leven in eigen hand te houden en naar onze hand te zetten.

Natuurlijk is het niet verkeerd dat we hard werken, ons inzetten voor een beter leven voor onszelf en

onze naasten, en op zoek zijn naar een beetje geluk. Maar er is ook nog die andere kant: die van 'liggen in het gras' en de 'beminden in de slaap'. Daar moeten we van tijd tot tijd ruimte voor maken. Om weer te beseffen dat we deel zijn van een groter geheel.

**Wij máken het leven niet, wij léven... in Gods hand.**

een hele goede zomer gewenst!  
Hartelijke groet, da. Gonny de Boer

### **Zomergedichten**

De seizoenen zijn een grote inspiratiebron voor veel dichters, en de zomer heeft veel prachtige gedichten opgeleverd. Ik heb er een paar voor u uitgekozen, om deze zomer met u mee te nemen. Misschien kun je het de 'spiritualiteit van de zomer' noemen: woorden van licht en lucht.

## **ZOMERNACHT**



**Doe nu die gedachten dicht van je.  
Denk nu eens liever niet na over morgen.  
Kijk niet steeds weer die bosrand van gisteren  
na, bramenplukker die je bent zoals vroeger  
maar nu. Maak even geen onderscheid tussen  
een wie en hoezo en de kans op anders.  
Doe in je hoofd uit de lamp, hoor wat er is,  
ademt en ritselt, kwaakt in de kikkers.  
Leef met je lichaam van nachtwind de koelte.  
Geeuw je een gat in het hart en proef het  
zo rood als sap van bramen. Wees langzaam  
door vogels gezongen het wordende licht.**

*- C.O. Jellema - Uit: Stemtest, 2003*

## Er is nog zomer

Er is nog zomer en genoeg  
wat zou het loodzwaar  
tillen zijn wat een gezwog  
als iedereen niet  
iedereen terwille was  
als iedereen niet iedereen  
op handen droeg.

- Judith Herzberg (1992)



## VAKANTIE

Van **24 juli tot en met 20 augustus** ben ik met vakantie. In dringende gevallen kunt u contact opnemen met Domien Kruiper. Hij kan indien nodig zorgen voor een vervangende collega.



## BLOEMEN

04 juni – Jan & Kea de Gries, Bedum  
11 juni – Hilbrand Meijer, Noordwolde  
18 juni – Aalf & Nienke Bulthuis, Noordwolde  
25 juni – Jan & Siena Oosterbeek,  
Noordwolde

## "AAN TAFEL"-ACTIVITEITEN in de Kloosterkerk van Ten Boer



*Gemeenteleden van de Hervormde Gemeente Noord- en Zuidwolde zijn ook van harte uitgenodigd om bij een van de activiteiten in Ten Boer aan te schuiven.*

*En ook wie geen lid is van een gemeente, maar wel belangstelling heeft voor een activiteit.*

**VAN HARTE WELKOM!**

Vrijdag 21 juli Middaggebed 12.00 uur Kloosterkerk Ten Boer

Vrijdag 18 augustus Middaggebed 12.00 uur Kloosterkerk Ten Boer

*Even ontsnappen aan de hectiek van alledag en spiritueel opladen?*

*In de Kloosterkerk te Ten Boer is op elke derde vrijdag van de maand een kort moment waarin we luisteren naar het lezen van een psalm, wordt gezongen en ruimte is voor stilte.*

*Heeft u vragen over deze 'AAN TAFEL'-activiteit van de Kloostergemeente? Bel gerust met da. Gonny de Boer. Haar telefoonnummer staat op pagina 2 van deze Tweeklank.*



## **IN MEMORIAM ANNEKE PAANS-FABER**

Op dinsdag 13 juni overleed ons gemeentelid Anneke Paans-Faber, op de leeftijd van 80 jaar. We namen op zaterdag 17 juni afscheid van haar tijdens een plechtigheid in het crematorium van Groningen.

Anneke Faber werd in 1943 geboren in Witmarsum, als elfde in een gezin met twaalf kinderen. In dat grote en drukke gezin schoot er niet altijd veel tijd en aandacht voor haar over. Ze deed toen ze opgroeide de huishoudschool, later zou ze zelf lerares worden aan de huishoudschool in meerdere plaatsen.

In 1970 trouwde ze met Anne Paans, die ze had leren kennen op een reis naar de Dolomieten. Ze kwamen in Groningen te wonen, waar Anne een baan kreeg aan het Kernfysisch Versneller Instituut. Hij zou daar een prachtige carrière opbouwen en belangrijk werk verrichten op het gebied van PET-scans. Later zouden ze zich in Bedum vestigen.

Anneke bleef aanvankelijk ook werken als lerares op een huishoudschool in Middelstum, maar toen de kinderen kwamen wijdde zij zich aan de zorg voor het gezin. Twee jongens kregen ze samen: Johan, en Wijnand die drie jaar daarna werd geboren.

Anneke was geen mens van veel woorden, ze trad niet graag op de voorgrond. Ze hield ervan om in de tuin bezig te zijn, en ze fietste graag in de omgeving. Ze was graag goed geïnformeerd en hield de kranten dagelijks bij, als venster op de wereld om haar heen. In de gemeente van Noordwolde voelde ze zich thuis en ze zong met plezier mee in de cantorij.

We namen afscheid van haar met woorden van Huub Oosterhuis, wiens liederen ze graag zong. We lazen zijn bewerking van Psalm 139:

***Ken je mij? Wie ken je dan?***

***Weet jij mij beter dan ik?***

Met die woorden legden we het leven van Anneke in de hand van de Eeuwige, met alles wat daarin geweest is aan vreugde en moeite.

We wensen haar beide zoons al het goede toe, bij dit verlies van hun moeder.

***In Gods liefde geborgen ...***



## PINKSTEREN

### Gezamenlijke Cantatedienst Ten Boer & Noord- en Zuidwolde



*Een zonovergoten dag en 's middags in een rustig tempo over de smalle weggetjes binnendoor naar de Kloosterkerk te Ten Boer voor onze gezamenlijke Cantatedienst.*

*Het fluite(n)kruid in de bermranden bloeide op z'n mooist, zo ook de meidoorn ... en de zomerbodes, de boerenzwaluwen, zweefden en zwenkten kwetterend voor ons uit.*

*Het fluite(n)kruid (door Jac. P. Thijssen 'Hollands kant' genoemd) dankt zijn naam aan de stengels waarvan je fluitjes kunt maken. Een holle pijp moet dan onderaan een dichte knoop hebben, waarna je halverwege overlangs een snee maakt ... fluiten maar!*



**WELKOM** ... vanuit het rechterraampje van de ruimte naast de ingang – waarschijnlijk de oude consistorie - kon je precies zien wie er binnenkwam ...

*Gelukkig stroomde de kerk – ondanks het prachtige weer – helemaal vol!*

*In de vorige Tweeklank had onze voorganger het over 'pareltjes' ... nou, een van die pareltjes is ook ieders eigen historische kerkgebouw. Nog altijd met liefde tip top verzorgd!*



*Gonny ... hoe kan het ook anders ... onze voorganger ...*

*en Gerard was lector ...*





*... Helmer zong mee in het koor.*

## **WERKGROEP LITURGIE - Al jaren heel gewoon en toch heel bijzonder ...**



*Ooit Werkgroep Ochtendgebed en het was toen Jan Veldkamp die jarenlang de kar trok.*

*En ooit was ook Reinier Tuitman - de zoon van Hilly & Reinder - actief betrokken. Het werd voor hem de aanzet tot een andere beroepskeuze ...*

*En een periode ook Anneke Paans ...*

*En ieder commissielid doet dat op zijn/haar eigen wijze ...*

*Wij zaten die zondagmorgen de 4<sup>e</sup> juni in de zon die overvloedig door het grote raam van de Middeleeuwse Kerk van Zuidwolde scheen ... en in de vlam van de Geest: Trinitatis oftewel Drievuldigheidszondag.*

*Met elkaar voor in de kerk, in een kring in het koor rond de Avondmaalstafel: een kleine club maar dat is al heel heel lang zo!*

*Daarna koffiedrinken ... tijd om even na te praten, het contact warm te houden, want we wonen allemaal ver uit elkaar.*

*Dat we niet allemaal in hetzelfde dorp wonen en daardoor elkaar niet spontaan op straat tegenkomen, of in een winkel, een praatje kunnen maken, hebben we gemerkt in corona-tijd!*

*Misschien toch maar vaker koffiedrinken na afloop van de dienst?*





**Onvoorstelbaar ...**

**Zo lang 'in de wacht' ...**

**Bijna niet te geloven ...**

**EN TOCH ... het is echt waar!**

**VAN HARTE GEFELICITEERD !**

\*\*\*\*\*

## **DIACONIE**

### **TOELICHTING COLLECTES**

**2 juli Zuidwolde 10.00 uur ds. R. Tuitman, Bergum**

**Collecte: Kerk in Actie - Werelddiaconaat - Indonesië**



De Indonesische provincie Oost-Nusa Tenggara is een van de armste gebieden van Indonesië. Veel mensen die hier wonen trekken naar andere Indonesische provincies, of naar het buitenland, zoals bijvoorbeeld Maleisië. Sommige migranten hebben niet de juiste papieren, waardoor ze onbeschermd zijn en makkelijk slachtoffer worden van mensenhandel.

De Timorese Kerk (GMIT) geeft voorlichting over veilige migratie, zet economische

projecten op zodat mensen minder snel migreren en biedt pastorale en praktische hulp aan getraumatiseerde slachtoffers.

**9 juli Noordwolde 10.00 uur pastor Eppo Vroom, Veendam**

**Collecte: SchuldHulpMaatje - Oldambt en Eemsdelta**

Ook in de gemeente Eemsdelta is sprake van verborgen schuldproblematiek, net als in veel andere plaatsen in Nederland. Hoewel er veel professionele organisaties met hulp- en adviesloketten beschikbaar zijn, blijkt dat het voor veel mensen met schulden moeilijk is om hun weg te vinden. Het resultaat hiervan is dat deze mensen niet in beeld van de hulpinstanties komen of vroegtijdig afhaken en terugvallen in schuldproblematiek.

Alles wat SchuldHulpMaatje doet is erop gericht om mensen met (dreigende) schulden vroegtijdig te

bereiken en hulp te bieden via internet en met getrainde vrijwilligers, die deskundig en op persoonlijke wijze kunnen helpen naar een schuldenvrij leven.



**16 juli Noordwolde 10.00 uur ds. J. Goorhuis, Smalle Ee**  
**Collecte: Plaatselijke Diaconie**

**23 juli Noordwolde 10.00 uur da. Gonny de Boer**  
**Collecte: Open Hof Groningen**

Open Hof is een oecumenisch diaconaal-pastoraal opvangcentrum in Groningen.

Open Hof is een huis in de binnenstad van Groningen waar mensen terecht kunnen die buiten de samenleving staan. De kerntaak ligt in het bieden van diaconale en pastorale zorg aan dak- en thuislozen en drugsgebruikers. Hierbij wordt bemiddeld, c.q. verwezen naar de hulpverlening van de bezoeker. Het betreft een doelgroep die persoonlijk, relationeel en maatschappelijk zeer kwetsbaar is in de gangbare samenlevingsvormen.



*Voor meer informatie zie: [www.openhof.org](http://www.openhof.org)*

**30 juli Noordwolde ds. A. Landman, Grijskerk**  
**Collecte: Kerk in Actie 2023 - Zending - Ghana**



Ghana is een overwegend christelijk land, maar in het noorden vormen christenen een minderheid. Daarom is het belangrijk dat de kerk hier goede leiders heeft, die niet alleen veel bijbelkennis hebben, maar ook investeren in contacten met moslims.

Het opleidingscentrum van de Presbyteriaanse Kerk leidt voorgangers, kerkelijk werkers en jeugdleiders hiervoor op. Daarnaast worden jongeren opgeleid voor een praktisch vak en leren analfabeten lezen en schrijven in hun eigen dorp.

Monica vertelt: "Drie jaar geleden zijn we een nieuwe kerk gestart in Tamale, in het noorden van Ghana. In onze kerk komt maar één keer per maand een predikant langs. De andere keren preken we zelf. Ik geef les op een basisschool en zorg voor mijn gezin, maar ik leid ook zondags diensten. Die duren bij ons drie uur. Twee jaar geleden ben ik met deze training van de kerk gestart. Ik leer van alles over het Oude en Nieuwe Testament, ethiek, liturgie, bidden en de missie van de kerk. Dankzij de trainingen voel ik me een stuk zekerder in mijn werk voor de kerk."

**06 augustus: GEEN DIENST**

**13 augustus: GEEN DIENST**

**20 augustus: GEEN DIENST**

**27 augustus Noordwolde 10.00 uur da. Gonny de Boer Dienst van Schrift en Tafel**  
**Collecte: Voedselbank Groningen**

"In Nederland leeft bijna een miljoen mensen onder de armoedegrens. Wij helpen de mensen in armoede door ze wekelijks te voorzien van boodschappen. Wij werken samen met onze landelijke organisatie Voedselbanken Nederland. En lokaal met bedrijven, instellingen, scholen, gemeente, de

provincie Groningen en particulieren.

Wij leveren een bijdrage aan de verzachting van (verborgen) armoede en gaan verspilling van voedsel tegen. Dat doen wij door kwalitatief goede voedingswaren in te zamelen en vervolgens aan huishoudens die in grote armoede leven de mogelijkheid te bieden bij ons hun boodschappen te halen. Daarmee dragen we bij aan een duurzame samenleving."

***Nu het contante geld steeds schaarser wordt wijzen we u op de mogelijkheid uw gift over te maken op bankrekeningnummer:***

***NL13 RABO 0320 7062 65 tnv Diaconie NHK Bedum.***

*Jan de Gries, De Eiken 2, Bedum*

*tel.: 050 301 3948*

*jandegries@hotmail.com*

*Gerard de Bruijn, Willemsstreek 2, Noordwolde*

*tel.: 050 301 2420*

*g-de-bruijn@planet.nl*

\*\*\*\*\*

## ***INGEZONDEN DOOR INLIA***

***Ter Apel was een horrorfilm, maar nu helpt ze INLIA***



Ze is klein, tener, 38 jaar oud: Zilan, geboren in Raqqa in Syrië. Vorig jaar zomer kwam ze aan in Ter Apel. Ze dacht er veiligheid te vinden na de oorlog, IS en de lange, beangstigende vlucht. Maar Ter Apel was een horrorfilm, zegt ze. Ze was dolblij toen ze van het grasveld werd gehaald en bij INLIA onderdak kreeg. Nu helpt ze waar ze kan.

Ze huivert nog als ze eraan denkt. Alleen was ze. Bang in mensenmassa's. En er lagen honderden mensen voor de toegangspoorten van het aanmeldcentrum in Ter Apel. Allemaal onzeker, moe, angstig. Ze kon nergens heen. Niet ontsnappen aan het lawaai, het vuil, het gebrek aan hygiëne. De komst naar Nederland, Ter Apel, was een laatste redmiddel - geen keuze.

"Ik had niet bestudeerd waar ik heen moest. Mensen denken dat misschien, maar zo werkt het niet. Op de

vlucht bepaalt toeval waar je terecht komt." Vluchten, zegt Zilan, betekent je leven riskeren. "Dat doe je alleen als je geen andere mogelijkheden hebt." Ze was voortdurend bang, 's nachts nog het meest.

In het holst van de nacht grenzen oversteken, dwars door de bergen. Ze zag nog geen hand voor ogen. Waar was ze überhaupt? Ze wist het niet precies. Zouden ze patrouilles tegenkomen? Wilde dieren? Wie waren de mensen in het gezelschap eigenlijk? Wat zou er gebeuren? Een jonge vrouw alleen. "Je kunt alles verwachten. Ik was zó bang."

Het was het eerste illegale dat ze ooit in haar leven deed. En gelijk het laatste, bezwoer ze zichzelf. En dan bedacht ze: “Wat als ik niet geaccepteerd word waar ik terecht kom? Wat moet ik dan?” De angst blijft als ze eenmaal hier is. Bij het eerste gesprek bij de politie, trilt ze over haar hele lijf. “Ik zal je geen kwaad doen”, zegt de politieman. En: “Je lijkt op mijn dochter.”

Ze moet dan nog in Ter Apel arriveren. Op dat grasveld, tussen al die mensen die na hún reis ook op dat grasveld zitten. ‘s Avonds laat halen bussen hen op en brengen hen naar een grote hal. De volgende ochtend worden ze weer op het grasveld afgeleverd. Hulporganisaties delen water uit, beginnen zieken en gewonden te verzorgen. Niemand die weet wat de toekomst brengt, of wanneer. En dan komt er een bus van INLIA, die een hele groep naar Groningen brengt. Zilan stapt in, zonder enig idee waar ze terecht zal komen. In het INLIA Gasthuis Groningen verwelkomt directeur John van Tilborg hen: *You are our guests here. You can rest now. We will take care of you.* Hij vraagt of er iemand is die kan vertalen. Zilan steekt haar hand op.

“Ik voelde me verwelkomd, ontvangen als mens”, vertelt Zilan, “Dat was zo fijn. Het was troostend. Dus natuurlijk wilde ik helpen.” Vanaf dan helpt ze waar ze kan. Maar na drie weken in het Gasthuis, verkast de groep. Zilan komt in Amsterdam terecht. Ze zit daar een maand, maar het niks doen drijft haar tot wanhoop. Het brengt slechte herinneringen boven. Dus vraagt ze Van Tilborg of ze zichzelf nuttig kan maken.

Net dan is er onrust in de opvang in een kerk in Zeerijp. Een deel van de mannen overweegt een hongerstaking als blijkt dat mensen die net in Ter Apel arriveren in procedure worden genomen, terwijl zijzelf al tijden niks horen. Zilan komt mee naar Zeerijp. “Ik ben een van hen, daarom kon ik bemiddelen, verbinden. Ik kon uitleggen dat de kerken en INLIA weliswaar geen beloftes konden doen over procedures waar zij niet over gaan, maar dat ze wel konden beloven hen niet aan hun lot over te laten. Dat ze niet vergeten zouden worden. Dat hielp.”

Het is dan de piek van de crisisopvang in de kerken. Zilan reist met het team van INLIA mee naar diverse kerkelijke opvangplekken. Overal waar ze de mensen kan helpen. Naar de kerk waar enkele tientallen alleenstaande jongens zijn ondergebracht, bijvoorbeeld. “Om hen zich beter thuis te laten voelen”, zegt ze, “Zo belangrijk voor die kinderen.”

Ze geeft ze af en toe een duwtje in de goede richting. “De meeste jongens kwamen uit Syrië, maar er waren verder verschillende nationaliteiten in de groep. Ik wilde dat ze beseften dat ze allemaal in hetzelfde schuitje zaten en voor elkaar moesten zorgen. En ook dat ze goede gasten moesten zijn, dus helpen met afruimen na de maaltijd, opruimen, schoonmaken. Jongens van die leeftijd hebben daar meestal wel een zetje voor nodig, haha.”

Zelf wacht ze ondertussen op haar tweede gesprek bij de IND. Haar advocaat verwacht dat ze wel een verblijfsvergunning zal krijgen. Ze heeft een achtergrond in elektrotechniek. Heel wat anders dan een rol als troubleshooter of bemiddelaar. Waar wil ze mee verder, als ze eenmaal mag werken? “Mensen helpen, hoe dan ook”, zegt ze.

Een baan bij INLIA misschien? Zilan glimlacht: “INLIA heeft mij heel goed behandeld en doet belangrijk werk voor Nederland. Als ik daar aan bij kan dragen, zou ik dat heel graag doen.”