

tweeblank



Mededelingenblad voor de Hervormde Gemeente
Noordwolde/Zuidwolde
Gestart in 1978

Protestantse Kerk



GA MEE ...



DIENSTEN MAART 2024

03 maart	Noordwolde	10.00 uur	Voorganger: pastor Eppo Vroom Collecte Diaconie: Voorjaarszending - Libanon Collecte Kerk: Instandhouden Erediensten <i>Na afloop samen koffie/thee</i>
Woensdag 06 maart	NOORDWOLDE	19.30 uur	VESPER in de 40-dagentijd Werkgroep Liturgie
10 maart	Noordwolde	10.00 uur	Voorganger: ds. Y. de Groot Collecte Diaconie: Zending - Indonesië Collecte Kerk: Instandhouden Erediensten <i>Na afloop samen koffie/thee</i>
Woensdag 13 maart	NOORDWOLDE	19.30 uur	VESPER in de 40-dagentijd Werkgroep Liturgie
17 maart	Noordwolde	10.00 uur	Voorganger: da. Gonny de Boer Collecte Diaconie: Zending - Rwanda Collecte Kerk: Instandhouden Erediensten <i>Na afloop samen koffie/thee</i>
Woensdag 20 maart	NOORDWOLDE	19.30 uur	VESPER in de 40-dagentijd Werkgroep Liturgie
24 maart	Noordwolde	10.00 uur	PALMPASEN Voorganger: da. Aty van Noort Collecte Diaconie: Noodhulp Gaza Collecte Kerk: St. Behoud Kerk & Orgel Noordwolde <i>Na afloop samen koffie/thee</i>

28 maart	Noordwolde	19.30 uur	WITTE DONDERDAG – DIENST van SCHRIFT en TAFEL Voorganger: ds. Feike Volbeda Collecte Diaconie: Kansarme jongeren in Colombia
29 maart	Noordwolde	19.30 uur	GOEDE VRIJDAG Voorganger: da. Gonny de Boer
30 maart	Noordwolde	19.30 uur	STILLE ZATERDAG Voorganger: da. Gonny de Boer
31 maart	KLOOSTERKERK TEN BOER	15.00 uur	PASEN – CANTATE m.m.v. Cantatecollectief Ewiges Feuer Voorganger: da. Gonny de Boer Collecte: bestrijding onkosten <i>Na afloop samen koffie/thee</i>

Voorganger Da. Gonny de Boer Hendrik Westerstraat 15 9791 CS Ten Boer	<i>Maandag vrij behalve in noodgevallen</i> Tel.: 050 85 39 236 e-mail: he.deboer@yahoo.com
College Kerkrentmeesters p/a Domien Kruijer Boterdiep WZ 61 9785 AM Zuidwolde	Tel.: 301 2441 Bank: IBAN NL44RABO 0373 7261 98
College Diaconie p/a Jan de Gries De Eiken 2 9781 MD Bedum	Tel.: 301 3948 Nieuwe Rekeningnummer Diaconie Bank: IBAN NL25RABO 0373 7479 77
Kosters <i>Zuidwolde:</i> Dirk Uildersma Boterdiep WZ 26 9785 AK Zuidwolde Tel.: 301 5398	<i>Noordwolde:</i> Hilbrand Meijer Nieuwstraat 8 Noordwolde Tel.: 06 3966 8860
Tweeklank Kopij graag inleveren voor de 20 ^e van de maand: Margreeth van der Zee Stationsstraat 47 9771 AD Sauwerd e-mail: margreeth.zee@xs4all.nl	<i>Redactie:</i> Kitty Hage en Margreeth van der Zee
Website nederlandsehervormdekerknoordwoldezuidwolde.nl	Siena Oosterbeek sienaosterbeek@hotmail.com

Wet op de Privacy

Wilt u niet met naam, toenaam en foto vermeld worden in ons kerkblad en dus ook niet op de website van onze Gemeente, ons vriendelijke verzoek om dat te melden bij de redactie van Tweeklank, zie hierboven, dan kunnen we daar rekening mee houden.

Protestantse Gemeente De Verbinding Zuidwolde

Kopij voor hun 2-maandelijkse kerkblad De Verbinding: per e-mail voorlopig nog dichterbijzuidwolde@gmail.com.

Voor hun actuele diensten zie hun website: pgdeverbindingzuidwolde.nl

Dorpshuiskamer Zuidwolde 'VoorElkaar'

Het koffie/thee-uurtje op de woensdagochtend in het Dorpshuis De Kern, gaat voorlopig stoppen wegens te weinig belangstelling.

Heeft u hulp nodig? Even een praatje? Wij zijn te bereiken via e-mail: VoorElkaar@pbzuidwolde.nl of www.facebook.com/burenhulpzuidwolde of telefoonnummer: 06-81 95 76 47.

EETpunt

Maaltijd voor senioren: ledere 1e donderdag van de maand.

Inlichtingen/Opgave: Wim Havinga tel. 050 3015649 of havingawim@gmail.com

MAART 2024

2-KLANK CONTACT



VESPERS IN DE VEERTIGDAGENTIJD



Op woensdag 14 februari vierden we de eerste vesper in de veertigdagentijd, op de Aswoensdag.

We vierden dit samen met de gemeente van de Kloosterkerk in Ten Boer, mooi om zo samen een begin te maken met deze bijzondere periode in het kerkelijk jaar.

Het was een goed bezette viering met medewerking van de cantorij in kleine bezetting.

Tot en met 20 maart is er **iedere woensdag een vesper** in de Sebastianuskerk van

Noordwolde, die om **19.30 uur** begint.

Thema van de vespers in deze veertigdagentijd is 'Pelgrimeren: opstaan en gaan'. Hierbij kun je denken aan een letterlijke pelgrimsreis, zoals naar Santiago de Compostella of Rome. Maar je kunt het ook betrekken op de reis die elke mens door het leven maakt, met vallen en opstaan. In de vespers komen verschillende aspecten van het pelgrimeren aan bod.

Een lied dat in alle vespers met ons meegaat als een soort pelgrimslied, is Lied 816 uit ons Liedboek. Ik vind dat altijd weer een prachtig lied, waarvan iedere zin te denken geeft:

*Dat wij onszelf gewonnen geven
aan het bevrijdende bestaan,
aan wat ons uitdaagt om te leven.
Dat wij de stille roep verstaan.*

*Dat wij versteende zekerheden
verlaten om op weg te gaan.
Dat niet de greep van het verleden
ons achterhaalt en stil doet staan.*

*Omdat de huizen die wij bouwden
geen onderkomen kunnen zijn.
Omdat het bloedeloos vertrouwde
ons achterdochtig maakt en klein.*

*Dat wat wij hebben ons niet gijzelt,
dat wij van elke dwang bevrijd
naar onbekende plaatsen reizen.
Dat Gij ons onderkomen zijt.*

WIE ZINGT MEE?

In de vorige Tweeklank kondigde ik al aan dat de cantorij in de vorm die we gewend waren stopt, maar dat er in bepaalde diensten wel ruimte gemaakt zou worden voor een zanggroepje, die de dienst liturgisch zou kunnen ondersteunen. Wie het fijn vindt om te zingen, mag hierbij aanhaken. Cantor Helmer Roelofs zal de leiding hebben.

In de **vesper** van **6 maart** verleent het zanggroepje mededewerking. Wie mee wil doen, wordt om **18.45 uur** in de kerk verwacht: dan wordt er kort gerepeteerd voorafgaan aan de vesper. De muziek wordt eenstemmig gezongen.

Verder wordt er in de dienst van **Goede Vrijdag** gezongen door het zanggroepje. Voor deze dienst wordt er gerepeteerd op **woensdag 13 maart** na afloop van de vesper en op **woensdag 27 maart** om **19.30 uur**.



PAASCYCLUS

De Paascyclus begint op 28 maart met de viering van de **Witte Donderdag**. We houden dan om **19.30 uur** een dienst waarin we het Avondmaal vieren. Voorganger is ds. F. Volbeda. Het is de dag waarop Jezus afscheid nam van zijn leerlingen en hen het teken meegaf, waarin hij onder hen aanwezig zou blijven ook na zijn sterven: brood en wijn. Bovendien waste hij hen de voeten: teken van liefde die niet wil heersen maar dienen.

In de dienst van **Goede Vrijdag**, die ook om **19.30 uur** begint, gaat da. Gonny de Boer voor. We houden een sobere en stille dienst, waarin we het lijden en sterven van

Jezus gedenken. De dienst is opgebouwd rond de 'Kruisweg van de eenzaamheid', verbeeld door kunstenaar Harrie Sterk. Zijn afbeeldingen van de kruisweg zullen we op ons in laten werken, afgewisseld door teksten en liederen.

Op **Stille Zaterdag** vieren we 's avonds om **19.30 uur** een Paaswake, waarin de nieuwe Paaskaars wordt binnengebracht en de komst van het Licht wordt bezongen. We lezen verhalen van schepping, bevrijding en opstanding. Een ander element van de viering in de paasnacht is de doopgedachtenis. Staande rond de doopvont, waarin water wordt gegoten, gedenken wij onze doop. Als teken daarvan

wordt u uitgenodigd om met het doopwater een kruisje te maken op het voorhoofd. Het staat een ieder uiteraard vrij om dit al of niet te doen. Voorganger in deze dienst is da. Gonny de Boer.

Paascantatedienst in de Kloosterkerk van Ten Boer

Op **Eerste Paasdag 31 maart** vieren we een bijzondere dienst: een cantatedienst. In deze dienst wordt de cantate 'Halt im Gedächtnis Jesum Christ' van Johann Sebastian Bach uitgevoerd door het Cantatecollectief Ewiges Feuer. De dienst is een gezamenlijke viering van de Kloosterkerkgemeente Ten Boer, de hervormde gemeente Noordwolde-Zuidwolde en de GTSTP-gemeente. Voorganger is da. Gonny de Boer. Het aanvangstijdstip van deze feestelijke Paasdienst is om **15.00 uur**.

Let op: op deze dag gaat de zomertijd in en hebben we dus een uur minder!

De cantate zal ongeveer een (ruim) kwartier van de dienst in beslag nemen. Uiteraard is er in deze dienst ook ruimte voor gemeentezang, gebeden en een overweging rond de Schriftlezingen.

De cantate, die het nummer BWV 67 heeft meegekregen, past bij uitstek bij deze Paaszondag. Bach maakte de cantate precies 300 jaar geleden voor uitvoering in de Paastijd. Hij was toen net een jaar cantor in Leipzig. In het openingsdeel wordt de opstanding van Jezus bezongen. Bach maakte gebruik van tekstdichters voor de teksten van zijn cantates. Maar het is onbekend wie de teksten van deze cantate heeft gemaakt. In het voorlaatste deel reciteert de tekstdichter Johannes 20: 19, 21 en 26 in een mooie kooraria. Daar openbaart de verrezen Christus (de bas) zich driemaal aan de discipelen met de vredesgroet: 'Friede sei mit euch'. De eerste strofe van het lied 'Du Friedefürst, Herr Jesu Christ' van Jakob Ebert uit 1601 gebruikt Bach in een vierstemmige zetting voor koor en orkest als slotkoraal van deze cantate.



Het Cantatecollectief **Ewiges Feuer** heeft zich helemaal toegelegd op het uitvoeren van de cantates van Johann Sebastian Bach in de kerkdienst. Ze doet dit met een mix van professionele en goede amateurmusici. Cantates van Bach zijn er in alle soorten en maten en voor iedere zon- en feestdag in het kerkelijk jaar. Hierdoor is het voor iedere kerkgemeente mogelijk om een cantatedienst te houden. Het collectief

wisselt dus ook van samenstelling al naar gelang de cantate. De naam Ewiges Feuer is afgeleid van de cantate 'O ewiges Feuer, o Ursprung der Liebe' (BWV 34), een cantate voor Pinksteren, één van de eerste cantates die het Cantatecollectief al weer meer dan 15 jaar geleden uitvoerde.

STUDIEVERLOF

Van woensdag 6 tot en met vrijdag 8 maart ben ik een paar dagen met studieverlof. Ik volg een korte cursus over de Duitse mysticus Meister Eckhart onder leiding van theologe Marga Haas. Van haar hand hebben we vorig jaar in de vesperdiensten meditatieve teksten gelezen, die geënt waren op het werk van Eckhart. Ik hoop geïnspireerd weer terug te komen van deze paar dagen!

hartelijke groet, da. Gonny de Boer

DE GROENE DOORGEEFBIJBEL

In de Groene Bijbel, die aan mij werd doorgegeven, zijn naast de bijbelboeken een aantal artikelen, portretten en citaten te lezen van mensen die ons vanuit hun geloof oproepen en motiveren om (verder) op weg te gaan naar een duurzaam leven.

Een duwtje in de rug is vaak wel nodig om echt bezig te zijn met duurzaamheid. Soms doe ik dingen uit gewoonte, zonder er bij stil te staan of het wel nodig is en of het ook anders, duurzamer kan. Goed om steeds weer gestimuleerd te worden om natuurvriendelijke keuzes te maken bij alles wat je doet. Het is belangrijk om open te staan voor verandering nu er zoveel milieu- en klimaatrampen op ons afkomen.

De zorg over de aarde is niet nieuw. Al eeuwen vóór ons werd er door denkers over geschreven.

Treffend vond ik dit citaat:

“Zie mijn werken, hoe prachtig en uitmuntend ze zijn! Alles wat ik geschapen heb, schiep ik voor u. Denk hierover na en breng geen bederf mijn wereld binnen; want als u dat doet, zal er na u niemand zijn om het te herstellen.” Prediker Rabba 7:13 (zesde-achtste eeuw)

En wij, mensen van nu, wat doen wij met deze aarde? Het is goed om hierover na te denken en met elkaar in gesprek te gaan, zeker in deze 40-dagentijd van bezinning.

- Marga Veldkamp



BLOEMEN uit de kerk

Zondag 04 februari	Dolf Jansen & Marida Vermeulen, Zuidwolde
Zondag 11 februari	Marga & Jan Veldkamp, Zuidwolde
Zondag 18 februari	Grietje van der Luit & Wietse Bron, Noordwolde

WETENSWAARDIGHEDEN KERKENRAAD 23 januari 2024

* De namen en contactgegevens van de beide kerken, Noord-/ Zuidwolde vice versa Ten Boer, zijn gedeeld.

* Nieuwe boekje 'Orden van Diensten' in de plaats van het oude groene boekje is bijna gereed.

* Onze voorganger en Werkgroep Liturgie zijn volop bezig met alle diensten rondom Pasen.

* Er staan nog een aantal diensten open op het Dienstenrooster 2024: 5 mei en 25 december.

* Feest van de Geest: een ontmoeting tussen Beeldende Kunst, Pinksteren en Architectuur van Kerkgebouwen.

Alle voorbereidingen zijn in volle gang, thema is TROOST. Onze voorganger heeft een bezoekje gebracht aan het atelier van Rolina Nell. **Tentoonstellingsdagen: 9, 11, 12, 18 en 19 mei 2024** en op die middagen zijn vrijwilligers nodig om bezoekers te ontvangen. De werken van Rolina zullen een onderdeel zijn van onze diensten.

* De dames Marga & Trudy hebben samen met onze voorganger bekeken hoe en waar men een stilteplek kan realiseren. Suggesties zijn nog altijd welkom! Misschien ideeën opdoen in andere kerken?

* De dames Kitty & Dicky hebben samen met onze voorganger het geplande UIT-je vastgesteld op

vrijdag 26 april. Op de koortafel van de Sebastianuskerk te Noordwolde ligt een intekenlijst. Belangrijk dat u zich nu al inschrijft i.v.m. de nodige reserveringen.

* De liturgische schikkingen Op weg naar Pasen worden verzorgd door Henny.

* Nieuwe kerkenraadsleden is een punt van grote zorg; hangt samen met ONZE TOEKOMST als gemeente.

GEBED voor GAZA - Geen taal bij machte U te meten

*Geen taal bij machte U te meten,
geen woord toereikend om het licht
te schatten van uw eeuwig wezen.
Wie zijn wij voor uw aangezicht?*

*Wie was erbij toen Gij de zeeën,
de chaos tot bedaren riep?
Waar waren wij toen Gij het leven,
het nijlpaard en de pijlstaart schiep?*

*Wie zijn wij dat wij zouden weten
de oorsprong van wat leven is,*

*de tijd door U ons toegemeten,
de toekomst, uw geheimenis?*

*Hoe zouden wij U kunnen peilen?
Ons meetsnoer is zo klein en broos.
Verborgen blijven uw geheimen,
uw schepping maakt ons sprakeloos.*

*Geen mens bij machte uit te leggen
wat in uw plan besloten ligt.*

*Wij hebben het van horen zeggen
en dorsten naar uw onderricht.*

GA MEE ! - maart 2024

Zaterdag 2 maart	Pelgrimeren	09.00 uur	H. Westerplein, Ten Boer
Donderdag 7 maart	Spel-/gezellige middag	14.00 uur	Trefpunt, Stedum
Vrijdag 15 maart	Middaggebed	12.00 uur	Kloosterstee, Ten Boer
Donderdag 21 maart	Eet mee in de Kloosterstee	18.00 uur	Kloosterstee, Ten Boer



Bezoek aan Nijkleaster

Nijkleaster is, zoals de naam al zegt, een nieuw klooster op het Friese platteland. Het is een oecumenisch klooster, open voor mensen van alle gezindten. De kerk van Jorwert en de verbouwde monumentale boerderij Westerhûs zijn de thuisbasis voor het klooster. Nijkleaster is een van de pioniersplekken van de PKN, waar nieuwe vormen van kerk-zijn worden gezocht. We brengen een bezoek aan het klooster en we

gaan een dag lang mee in het ritme van het kloosterleven van bidden en werken, verstillen en wandelen, ontmoeting en plezier. Het ochtendprogramma wordt door een van de voorgangers van het klooster verzorgd en bestaat uit een viering en een 'kleasterkuier' (meditatieve wandeling). Tussen de middag eten we onze lunch (zelf meebrengen) en het middagprogramma vullen we zelf in.

Meer informatie over Nijkleaster is te vinden op <https://Nijkleaster.frl>.

Plaats: Redbadtsjerke Jorwert

Kosten: 17,50 euro p.p.
Datum: donderdag 11 april
Opgave: uiterlijk 28 maart bij da. Gonny de Boer
Vervoer: gezamenlijk per auto

Voor uitgebreide info:

Zie het Activiteitenprogramma GA MEE! 2023 – 2024.



Heeft u vragen over een van de andere activiteiten, neem gerust contact op met da. Gonny de Boer.

EEN WOORD ... ingezonden door Janny Dijkstra-Wieringa



Spreuken 15: 23.

"Iemand is blij als hij de passende woorden vindt, het juiste woord op het juiste moment is een weldaad".

Een woord, het lijkt zo alledaags ... maar 't breekt de wereld voor je open, omdat het and'ren confronteert met wat je denkt of durft te hopen. Het is de tolk van wat je voelt, van wat je wilt. Want elk verlangen dat in je hart geboren wordt laat zich als 't moet in woorden vangen.

Een woord ... het schept de moog'lijkheid je medemens bewust te vinden. Terwijl het daarentegen ook relaties duurzaam kan ontbinden. Soms draagt je woord een leugen mee. Dan blijft de zin ervan verduisterd. Maar vaak ook wordt het uitgehold, verkracht of jammerlijk ontluisterd.

Een woord ... je voelt je wel eens bang om alles wat het uit kan richten. Het blijft je daarom levenslang tot echtheid en tot trouw verplichten. Want slechts je leven kan zo'n woord betekenis en inhoud geven. En God alleen brengt door zijn Geest al wat je zegt of schrijft tot leven.

Een woord ... nee, 't is niet alledaags. Maar 't zal je leven pas verrijken wanneer je God bij voorbaat vraagt het naar zijn oogmerk te herijken. Dan wordt het tot een instrument dat je bezielde mag gaan hanteren om op de plaats die God je gaf een stukje hemel te creëren.

M E R C I

Vergeten, maar ik wil het graag nog benoemen: Kerstmorgen 2023 kreeg de gemeente onverwacht bezoek: de complete familie Condé kwam langs om ons te bedanken: Merci!



DIACONIE

TOELICHTING COLLECTES

Zondag 3 maart 10.00 uur Noordwolde pastor Eppo Vroom, Veendam

Collecte: Kerk in Actie 2024 Voorjaarszending Libanon Veertigdagentijd

Christelijke instellingen in Libanon hebben een regionale functie en de theologische opleidingsinstituten in Beiroet leiden predikanten op voor het hele Midden-Oosten. Wilbert van Saane is door Kerk in Actie en de Gereformeerde Zendingbond (GZB) uitgezonden naar Libanon en werkt er als theologiedocent en studentenpastor.

In Beiroet worden studenten opgeleid tot voorganger en kerkelijk werker en keren daarna terug naar hun geboorteland om in hun plaatselijke gemeente voor te gaan en deze op te bouwen. Voorgangers en kerkelijk werkers in actieve dienst krijgen bijscholing en er zijn cursussen theologie voor leken en voor belangstellenden uit andere religieuze tradities. Theologische instituten in Libanon willen daarmee de christelijke minderheid in het Midden-Oosten ondersteunen in aanwezigheid en getuigenis.



Woensdag 6 maart 19.30 uur Noordwolde Vesper veertigdagentijd 2024

Pelgrimeren: grenzen verleggen - Leden van de Werkgroep Liturgie

Zondag 10 maart 10.00 uur Noordwolde ds. Y. de Groot, Groningen.

Collecte: Kerk in Actie 2024 Zending Indonesië Veertigdagentijd

Op 8 maart is het Internationale Vrouwendag. Daarom collecteren we op deze zondag, 10 maart, voor dit project in Indonesië met vrouwen in de hoofdrol.

Sterke vrouwen in de kerk: De lokale gemeenschappen op Papoea Indonesië spelen een belangrijke rol in de samenleving, vooral in de afgelegen gebieden waar onderwijs en gezondheidszorg slecht functioneren. Veel vrouwen nemen sociale en pastorale taken op zich. Kerk in Actie ondersteunt de kerk op Papoea in het toerusten van vrouwen voor deze taken. Zij kunnen een diaconale of maatschappelijke training volgen, maar ook een alfabetiseringscursus of naailes. Via een voedingsprogramma licht de kerk vrouwen voor over gezonde voeding.



Woensdag 13 maart 19.30 uur Noordwolde Vesper veertigdagentijd

Pelgrimeren: het ongemak van gastvrijheid - Leden van de Werkgroep Liturgie

Zondag 17 maart 10.00 uur Noordwolde da. Gonny de Boer

Collecte: Kerk in Actie Zending Rwanda Veertigdagentijd

In Rwanda zijn weinig kinderboeken. Drie Rwandese predikanten maken leerzame stripverhalen voor kinderen, die ze via scholen en kerken verspreiden. De stripverhalen gaan over bijbelverhalen maar

ook over allerlei thema's zoals gezondheid, voeding, christelijke normen en waarden. Steeds geschreven vanuit het oogpunt van kinderen. Kinderen gaan beter lezen, maar leren ook goed en kwaad, recht en onrecht onderscheiden. Belangrijk in een land waar men nooit meer een genocide wil meemaken. Ieder jaar wil men 3000 nieuwe boeken verspreiden, waaronder steeds twee boeken over nieuwe onderwerpen.

Woensdag 20 maart 19.30 uur Noordwolde Vesper Veertigdagentijd
Pelgrimeren: thuiskomen en veranderd zijn - Leden van de Werkgroep Liturgie

Zondag 24 maart Noordwolde 10.00 uur da. A. van Noort Palmzondag

Collecte: Collecte Noodhulp Gaza - Noodoproep Kerk in Actie

De situatie in Gaza is dramatisch. Kerk in Actie helpt via haar noodhulpprogramma wereldwijd mensen in nood, en dus ook in Gaza. Er is behoefte aan álles. De eerste hulp heeft de zwaar getroffen inwoners inmiddels bereikt, maar er is nog ontzettend veel nodig.



Kerk in Actie werkt al vele jaren samen met partnerorganisaties in Israël en Palestina. Na de verschrikkelijke gebeurtenissen hielden zij ons op de hoogte van de situatie ter plekke. Al snel werd duidelijk dat er heel veel hulp nodig is én blijft.

Samen met kerken wereldwijd: Kerk in Actie is lid van Action by Churches Together (ACT), een wereldwijd netwerk van kerken dat overal ter wereld hulp biedt aan mensen in nood, ongeacht geloof of afkomst. "Dat gebeurt nu ook in Gaza, maar we helpen ook inwoners van Israël en de Westelijke Jordaanoever", zegt noodhulpcoördinator Dick Loendersloot.

Witte Donderdag 28 maart 19.30 uur ds F. Volbeda - Dienst van Schrift en Tafel

Collecte: Kerk in Actie Werelddiaconaat 2024 - Kansarme jongeren in Colombia opleiden

In het noorden van Colombia komen steeds meer toeristen naar de Caraïbische kust. Kansarme jongeren die op zoek zijn naar werk, kunnen in hun eigen omgeving leren hoe ze aantrekkelijke en gezonde maaltijden kunnen koken, onder andere in een rijdende kookschool. Zo kunnen ieder jaar 80 jongeren opgeleid worden voor werk in hotels, restaurants of foodtrucks. En jongeren die een eigen bedrijf willen starten, krijgen een mentor uit de horecasector.



Goede Vrijdag 29 maart 19.30 uur Noordwolde da. Gonny de Boer

Stille Zaterdag 30 maart 19.30 uur Noordwolde da. Gonny de Boer

Pasen Zondag 31 maart 15.00 uur Ten Boer da. Gonny de Boer Cantatedienst met cantate: "Halt im Gedächtnis Jesum Christ" (BWV 67) van J.S. Bach
Collecte ter bestrijding van de onkosten

- Eigen foto, Gedächtniskirche te Berlijn

COLLECTEN en GIFTEN 15 januari 2024 – 17 februari 2024

Collecten

21 januari	Missionair Werk	37,00	04 februari	Bangladesh	75,00
28 januari	PKN Cirkelslag	35,00	11 februari	Noodhulp Griekenland	47,50

Giften

24 januari	20,00	02 februari	25,00
25 januari	40,00	12 februari	30,00
26 januari	10,00	12 februari	50,00
28 januari	10,00		
30 januari	25,00		



- Reinder Tuitman

ALLEN HARTELIJK DANK!

Jan de Gries, De Eiken 2, Bedum

tel.: 050 301 3948

jandegries@hotmail.com

Gerard de Bruijn, Willemsstreek 2, Noordwolde

tel.: 050 301 2420

g-de-bruijn@planet.nl

GIFT i.v.m. de aanschaf van het 'beter-horen'-hulpmiddel, ad € 100,00.

ONZE HARTELIJKE DANK!

INGEZONDEN - INLIA

"Ik moest op zoek naar een plek waar ik welkom was"

Met z'n keurige bloesje en colbertje, z'n hippe hoedje en strak verzorgd baardje is de 25-jarige Al Sayed Ali een opvallende verschijning in 'Het Wapen van Vries' in de gemeente Tynaarlo.

Al ruim een jaar vangt INLIA in dit voormalige hotel asielzoekers op omdat het aanmeldcentrum Ter Apel overvol zat. Wie zijn deze mensen en hoe brengen ze hun tijd door terwijl ze wachten op hun asielbesluit? Een portret van een van de gasten.

Al Sayed Ali leert gitaar spelen en sport veel om de nare dingen te vergeten. Het maakt z'n hoofd leeg en sporten "geeft een kick". Hij is nog een kind als het gezin uit Syrië vlucht en de gezinsleden in Turkije werk vinden. Ali op den duur ook; hij stukadoort, schildert en verkoopt ijsjes. "Maar het was gevaarlijk in Turkije. De mensen vinden dat je hun banen afpakt." Hij wordt ongelukkiger en ongelukkiger. "Ik móést daar weg. Iedereen haat je, wat je ook doet. Ik moest op zoek naar een plek waar ik wel welkom was."

Hij gaat alleen, zwerft wekenlang door Europa. Met een diepe zucht: "Dat duurde heel lang. Het was heel moeilijk. Langzaam, land voor land. Lopend door bossen, door de bergen. Soms kon je even

meeliften, maar ik heb vooral heel veel gelopen.” Uiteindelijk komt hij aan in Zwolle.

Op het station stapt hij op de politie af en vertelt dat hij vluchteling is. De agenten helpen hem in Ter Apel te komen. Al Sayed Ali: “Ik was bang dat ik buiten moest slapen, maar toen ik er was, hoefde niemand dat. Ik hoorde nare verhalen over Ter Apel, over vechtpartijen en stelen, maar dat heb ik niet meegemaakt.”

Na wat dagen verhuist Ali naar het hotel in Vries. En toen stond de tijd stil. “De mensen van INLIA en het hotel zorgen goed voor ons. Maar ik wacht nu al een jaar op een beslissing. Zo lang in onzekerheid is niet fijn. Maar ik accepteer het en geloof echt dat de overheid zijn best doet.”



Wordt hij er wel eens boos over? “Dat mag niet van mezelf. Dan maak je jezelf gek. Ik moet mezelf helpen dus zoek ik afleiding. Ik leer gitaar spelen en sport graag; kickboksen.” Zijn ogen stralen: “Ik train zo vaak ik kan, met een Nederlandse trainer. Ik heb al aan een grote wedstrijd meegedaan, heerlijk.” In het kickboksen vindt Ali waardering en eigenwaarde, zo belangrijk nu zijn leven stil ligt. “Het is zo geweldig. Het is het beste medicijn. In het Nederlands is daar zo’n mooi woord voor: prachtig!”

Zodra hij een verblijfsvergunning krijgt wil hij zijn eigen stukadoors- en schildersbedrijf beginnen. “Ik heb in Turkije gestuukt en geschilderd, dus ik weet dat ik dat goed kan. En hier zitten veel mensen lang te wachten op een goede stukadoor, ik weet dat er veel werk is.” Hij loopt vaak aan tegen de misvatting dat mensen zoals hij naar Nederland komen voor het geld.

“Geld is niks. Overal in de wereld kun je werken en geld verdienen. Het gaat om geluk, wederzijds respect, vrienden maken. Dat is veel belangrijker.” Hij vindt Nederland een fijnere plek dan Turkije. “Hier zijn de mensen veel vriendelijker. En als ze je niet aardig vinden, doen ze hun best dat niet te laten merken.”

“Ik hou van de uitdrukking: het glas is halfvol. Al bijna een jaar hoop ik dat de procedure klaar is en ik eindelijk mag gaan werken. Maar het hoort erbij en boos worden heeft geen zin. Het glas is halfvol!”

INGEZONDEN – Avondgebed Bedum

Op **woensdagavond 6 maart** a.s. is er D.V. weer een Avondgebed, voorbereid door leden van de Hervormde Gemeente, de Nederlandse Gereformeerde Kerk en de Protestantse Gemeente in Bedum.

Iedereen is van harte welkom om mee te bidden, te zingen, te luisteren en in stilte rust te vinden bij God.

Het Avondgebed is ook te volgen via www.kerkdienstgemist.nl en duurt ongeveer een halfuur.

Maranathakerk Bedum, aanvang 19.30 uur; toegang vrij.